



**MET JEROEN BOSCH VOOR OGEN**

## Schilderijen op muziek in kunstzinnige korenwedstrijd

Op 17 juli a.s. zal het Rosmalens Mannenkoor in Perron-3 in Rosmalen twee liederen zingen die speciaal gecomponeerd werden ter gelegenheid van het Jeroen Bosch-jaar. Er zullen die dag 13 koren optreden (met in totaal 400 leden) die een lied laten horen in het kader van deze korenwedstrijd. Dirigent Fred van de Grint arrangeerde en bewerkte twee liederen die hij in de afgelopen maanden instudeerde met zijn mannen. Het Rosmalens Mannenkoor zal tijdens deze muzikale wedstrijd begeleid worden door toetsenist Marc Baghuis. Het programma start om 13.00 uur. Het RM zingt om 13.45 uur. Uitslag en prijsuitreiking om 16.00 uur.

**Rosmalens Mannenkoor Zingt Jheronimus**

**ik leef (kruisdraging)**

Op de website van *Zing Jheronimus* is te lezen: "In 2016 krijgen de kunstwerken van Jheronimus Bosch klank in de korenwedstrijd *Zing Jheronimus!* Koren uit de regio strijden met hun eigen interpretatie van een Bosch' Lied om de eretitel *Bosch Koor 2016*. Brabantse zangers en zangeressen zullen het erfgoed van de wereldberoemde schilder een stem geven tijdens de internationale manifestatie *Jheronimus Bosch 500*, een grootse herdenking van het vijfhon-

derdste sterfjaar van Nederlands belangrijkste middeleeuwse schilder Jheronimus Bosch (ca. 1450-1516)".

### Kruisdraging

Het eerste lied dat Fred arrangeerde en op het repetitieprogramma plaatste was *Ik leef*, gebaseerd op het schilderij *Kruisdraging* dat in het Koninklijk Paleis van Madrid hangt. De tekst en de muziek hiervan zijn gecreëerd door het Vlaamse cabaretduo *Kommil Foo*. Dit is het pseudoniem voor twee broers, *Jef en Mich Walschaerts*. Zij schreven een wonderschoon lied waarin zij de Jeroen Bosch eren door te beschrijven hoe hij voorleeft in zijn schilderijen.

Ik stel me voor dat de ene broer de tekst maakte en de ander de muziek. Omdat het broers zijn is de tekst met de muziek samengesmolten tot de organieke eenheid van een sfeervol lied. Een lied waarin je het middeleeuws landschap ziet, waarin je het lijden van Christus voelt en waarboven je de zwevende geest van Jeroen Bosch vermoedt. De geest van de onsterfelijke schilder die leeft.

**Rosmalens Mannenkoor Zingt Jheronimus**

**doornenkroning (niet te raken)**

### Doornenkroning

Lied twee, ook met een arrangement van hun eigen dirigent dat de Rosmalense Mannenkoormannen hebben ingestudeerd, is *Doornenkroning*. Het is gebaseerd op het gelijknamige schilderij dat hangt in de National Gallery in Londen. De indrukwekkende tekst werd geschreven door *Jan Boerstoel*, de meeslepende muziek werd gecomponeerd door *Han Kooreneef*, die – en dat is voor ons een aardig detail – oorspronkelijk uit Rosmalen komt.

In dit lied wordt een verontrustende parallel getrokken tussen de beulen van Christus in Jerusalem destijds en de onverschilligheid van de mensen in onze huidige tijd. De muziek is zowel complex als pakkend en nestelt zich snel – en dat is bedoeld als een compliment – in het geheugen. Door deze muziek en deze tekst gaat u beslist met andere ogen kijken naar dit schilderij van Jeroen Bosch.  
**(door Jim van Brakel)**

## Concerten en Optredens 2016/17

Zondag 17 juli,	Korenwedstrijd <i>Zing Jheronimus</i> . Perron -3, Rosmalen.
Vrijdag 30 september,	Optreden tijdens <i>HEVO muziekgala 2016</i> Middag- en avondprogramma. Perron-3, Rosmalen.
Zaterdagavond 8 oktober	<i>Koren op de Rosmolen</i> . Festival van 5 koren plus als gastheer het organiserende RM. Perron-3, Rosmalen.
Donderdagavond 17 nov.  Lokatie: Zaal van Café d'n Beer.	<i>ORA: Open RepetitieAvond</i> . Een gezellige introductieavond met info en zang voor mannen die overwegen om lid van ons koor te worden. Een vrijblijvende manier om kennis te maken met het RM. (En je partner is die avond ook welkom!)
Zondagmiddag 11 dec.	Besloten Kerstconcert voor bewoners, hun bezoekers en personeel van Ouderenzorgcentrum <i>de Annenborch</i> .
Donderdagavond 15 dec.	Besloten Kerstconcert voor bewoners, hun bezoekers en personeel van Woonzorgcentrum <i>de Taling</i> .
Zondagmiddag 18 dec.	Kerstconcert in de <i>St. Lambertuskerk</i> . Gratis toegang.
Zaterdagmiddag 6 mei 2017	Concert: de Canto General van Mikis Theodorakis In de <i>Grote Kerk</i> (kerkplein) in 's-Hertogenbosch.
Zondagmiddag 7 mei 2017	Concert de Canto General van Mikis Theodorakis <i>St. Lambertuskerk</i> (centrum) in Rosmalen.

**Het Rosmalens Mannenkoor werd in 1983 opgericht en zingt onder leiding van dirigent Fred v d Grint. Henk de Winkel is assistent-dirigent en repetitor.**

**Repetitie: iedere donderdag van 20.00 – 22.15 uur.  
Repetitielocatie: het zaaltje achter café d'n Beer,  
Dorpsstraat 77, Rosmalen.**

**Het koor is altijd geïnteresseerd in nieuwe zanglustige leden.  
Woon vrijblijvend een repetitie bij en proef de sfeer in muzikaal en in sociaal (óók belangrijk !) opzicht.  
Bel vooraf even met Bas, onze secretaris; 073 - 521 37 29.  
Kijk op onze website voor info.  
[www.rosmalensmannenkoor.nl](http://www.rosmalensmannenkoor.nl)**

## **ONZE NIEUWSBRIEF IS GRATIS**

**Heeft u deze nieuwsbrief "via-via" doorgestuurd  
gekregen en wilt u graag zelf een abonnement?**

**Dat kan. Mailt u svp uw e-mailadres naar:**

**[nieuwsbrief@rosmalensmannenkor.nl](mailto:nieuwsbrief@rosmalensmannenkor.nl)**

**Wij zullen vertrouwelijk met uw e-mailadres omgaan.**

**Wij geven het adres niet door aan anderen.**

**Wij gebruiken het alleen om u  
op de hoogte te houden van onze activiteiten.**

**Deze nieuwsbrief mag u uiteraard doorsturen.**

**Redactie: Jim van Brakel**