



## HELAAS GEEN REPETITIES

### ROSMALENS MANNENKOOR WORSTELT ZICH DOOR CORONA-ELLENDEN

Zoals elke andere vereniging is ook het Rosmalens Mannenkoor getroffen door de coronacrisis en de daarmee samenhangende maatregelen. Het doel van ons koor: "samen zingen" zegt in twee simpele woorden wat onze twee steunpilaren zijn. "Samen" verwijst naar het sociale aspect van ons koor en "zingen" heeft uiteraard betrekking op onze zang. En het is nu juist het samen zingen dat niet meer aan bod komt doordat onze wekelijkse repetities geen doorgang kunnen vinden.

(door Jim van Brakel)

#### Korenfestival geannuleerd

Toen half maart de corona-lockdown werd ingevoerd stond het RM aan de vooravond van ons jaarlijkse festival "Koren op de Rosmolen". Vijf koren uit alle hoeken van Brabant hadden al maandenlang gerepeteerd, affiches en toegangskarten waren gedrukt, nieuwsbrieven waren verzonden en in de Kentering stond alles klaar. We hadden onze organisatie helemaal rond en waren bezig met de laatste repetities.

Helaas moest dit gezellige festival, dat we dit jaar voor de negende keer zouden organiseren, worden afgezegd, want inmiddels waren we in de "anderhalve-meter-samenleving" terecht gekomen.



2019:

Inzingen  
tijdens het  
kerstconcert

### **Estafetteemail om contact te houden**

Niet meer gezellig met z'n allen repeteren op de donderdagavond: dat is hetgeen wat onze koorleden het meest missen. Om dit gemis enigszins te ondervangen bedacht bestuurslid Leo Maas het estafette-mailtje. Dat gaat als volgt. Een koorlid schrijft een mailtje naar al zijn koormaten en vertelt daarin van alles en nog wat over zichzelf, hoe hij deze tijd doorkomt, wat hem bezighoudt, waar hij mee worstelt, waar hij naar op zoek is, welke tips hij heeft, enz. Aan het eind van zijn mailtje zegt hij aan wie hij het estafette-stokje doorgeeft, m.a.w. welke koorlid na hem aan de beurt is. Op deze wijze komt met enige regelmaat bij iedereen een mailtje binnen van een koorvriend en houden we enigszins contact.

Om een indruk te geven hoe de koorleden de tijd doorkomen, volgt hier een greep uit hun bezigheden: eigen filmopnames met nieuwe technieken monteren, de al jaren in een hoekje staande hometrainer afstoffen en in gebruik nemen, buitenshuis klussen met name in de tuin, een digitaal fotoalbum maken van de laatste vakantie, werken aan de modelspoorbaan, gitaar leren spelen via een internetcursus, mooie muziek beluisteren, voetbalhoogtepunten bekijken op TV, eindelijk de aanhangwagen repareren, een opleiding volgen tot molenaar, vrijwillig administratiewerk doen voor de St. Jan.



**2018:**

**Het RM  
viert het  
35-jarig  
bestaan  
in de  
Kentering**

### **Drie maal droefenis**

We hebben in de afgelopen weken ook enkele droevige gebeurtenissen moeten verwerken. Als eerste overleed eind maart de partner van een van onze leden. En in de loop van april stierven twee koorleden die al vele jaren lid waren van onze vereniging en die veel werk voor ons mannenkoor hebben verzet. Drie trieste gebeurtenissen die een grote impact hadden op ons allen.

Het was heel onwonderlijk dat wij, als koor, niet bij deze uitvaarten aanwezig konden zijn om, zoals we dat gewend waren, te zingen tijdens de plechtigheid van onze dierbaren. Een erehaag langs de Oude Baan was het enige collectieve koorgebeuren, vervolgens ging men snel naar huis om de plechtigheid via livestream op het internet te volgen. Dat betekende voor ons een vervangende aanwezigheid in een sfeer die bijna surrealistisch aandoet.

## Perspectief

Ondanks die tegenslagen moet een vereniging vooruit blijven kijken en plannen maken. Ons bestuur vergadert regelmatig via de PC en denkt o.a. na over het hervatten van de repetities. Het is een uitdaging hoe we die zullen gaan organiseren. De koorleden tonen een solidariteit die inmiddels bijna overal waarneembaar is: ondanks het thuiszitten betaalt men gewoon zijn contributie zodat het koor financieel niet verzwakt.



**2017:**

**Het RM op  
het water.  
Dagje uit:  
Een boottocht  
rond de  
Bommelerwaard**

Onze muziekcommissie vergadert eveneens digitaal en houdt zich onder meer bezig met het repertoire voor het kerstconcert. Want we gaan er vanuit – de wens is uiteraard de vader van de gedachte – dat we op 20 december ons jaarlijkse kerstconcert in de Lambertuskerk kunnen geven.

**Deze periode maakt ons iets duidelijk dat we eigenlijk allang wisten maar dat we door zijn vanzelfsprekendheid een beetje vergeten waren: namelijk hoe fijn, gezond, creatief en boeiend het is om met elkaar in een koor te zingen.**

**Dit artikel verscheen in 'De Molen' van mei 2020, op blz 32 en 33.**

**Klik: [https://issuu.com/thuisinhetnieuws/docs/uitgave\\_6\\_mei\\_2020](https://issuu.com/thuisinhetnieuws/docs/uitgave_6_mei_2020)**

**Het staat ook op onze website. Klik rechtsonder op de homepagina:**

**<https://rosmalensmannenkoor.nl/>**

### **NIEUW BESTUUR**

Door o.a. het verstrijken van termijnen, heeft de Algemene LedenVergadering van ons koor op 5 maart j.l. een nieuw bestuur gekozen dat bestaat uit:

**Ad de Kort, voorzitter**

**Peter Hazelzet, secretaris**

**Frans Govers, penningmeester**

**Leo Maas, muziekcommissaris  
en vicevoorzitter**



## WEGENS GROTE VERDIENSTEN VOOR ONS KOOR

# HENK TE LINTELO BENOEMD TOT ERELID

Met algemene stemmen hebben de leden van het Rosmalens Mannenkoor Henk te Lintelo benoemd tot erelid van het koor. Een benoeming als deze verdient een mededeling in een feestelijke entourage en bijeenkomst met alle leden. Door de coronacrisis was dit helaas niet mogelijk. Op donderdag 7 mei 2020 hebben onze voorzitter Ad de Kort en secretaris Peter Hazelzet hem daarom namens alle leden de daarbij behorende Oorkonde overhandigd bij hem thuis. *(Foto: Henk toont – samen met Margot – zijn oorkonde van het erelidmaatschap)*



Na 37 jaar lidmaatschap als zanger beëindigde Henk te Lintelo zijn lidmaatschap van ons koor. Reden voor zijn beslissing was het feit dat zijn stem hem in de steek had gelaten, waardoor hij niet meer goed kon zingen. Henk was een stevige, toonvaste 2<sup>e</sup> tenor, die met veel enthousiasme zijn zangtalent liet horen. Zijn beslissing viel hem zwaar maar zag hij als noodzakelijk.

Henk is een man van het eerste uur: vanaf de oprichtingsdatum op 24 februari 1983 tot 12 januari 2020 was Henk lid van het Rosmalens Mannenkoor en zeer actief betrokken bij de opbouw, de ontwikkeling en groei van ons koor. Al na een maand lidmaatschap werd Henk in 1983 lid van het bestuur en bleef dat – met een korte onderbreking van een half jaar – tot 1994, eerst als secretaris en PR-man en de laatste 5 jaar als voorzitter. Het was de periode van opbouw en

ontwikkeling van het koor, en het op de kaart zetten van het Rosmalens Mannenkoor, als vereniging maar vooral ook muzikaal.

Na deze eerste bestuursperiode kwam Henk in 2000 weer in het bestuur, eerst als vicevoorzitter met de verantwoordelijkheid voor Public Relations en vanaf 2002 tot 2005 wederom als voorzitter. In totaal dus 16 jaar bestuurslid, waarvan 8 jaar als voorzitter.

Een periode waarin het Rosmalens Mannenkoor als vereniging en als koor is gegroeid en zich ook muzikaal een duidelijke plaats heeft verworven in de Rosmalense gemeenschap en binnen de regio.

Als voorzitter golden voor Henk met name twee uitgangspunten voor het karakter en de sfeer van het koor, waaraan hij in het bijzonder aandacht besteedde. Als eerste was zijn doel dat het Rosmalens Mannenkoor niet zomaar

een vereniging was, maar een vereniging met structuur en afspraken, met een stevig draagvlak bij de leden.

In de beginjaren van zijn bestuursperiode bleek dit o.a. in de totstandkoming van de Statuten van het koor en een helder huishoudelijk reglement met duidelijke spelregels voor bestuur en leden.

In die zelfde periode werd ook een gedegen en uitgebreid beleidsplan opgesteld, dat ook nu nog als leidraad kan worden geraadpleegd. Het goed en compleet op papier zetten van het huishoudelijk reglement en in het bijzonder van het beleidsplan was een taak die Henk, samen met Paul van Dijk, op zich had genomen tot tevredenheid van het bestuur en het hele koor.

Ook was zijn opvatting – en ik citeer - “Mijns inziens kan onze vereniging alleen een sterke en gezellige vereniging blijven als het ons lukt vriendschap te verbinden met serieus repeteren”. En dat straalde Henk uit en heeft zich als voorzitter steeds sterk gemaakt: samen als vrienden goed repeteren en plezier beleven aan het samen zingen en optreden.

Als bijzondere prestaties op zijn bestuurs-palmares zijn nog 2 feiten te noemen. In de opbouwperiode slaagde hij er in om de burgemeester van (toen nog zelfstandig) Rosmalen te verleiden tot een behoorlijke financiële bijdrage bij de aanschaf van onze koorleding.

Ook wist hij met veel overtuigingskracht de heer Jacques Stienstra over te halen in 1994 beschermheer te worden van ons koor; en daarvan hebben we vele jaren de vruchten mogen plukken via diens netwerk.

Ongetwijfeld - en dat hopen we ook - zullen we Henk regelmatig ontmoeten bij onze optredens en bijzondere gebeurtenissen. Want vast staat dat Henk het wel en wee van ons koor met meer dan normale belangstelling zal volgen.

### **Ad de Kort, voorzitter**



**2008:**

**Henk te midden van het RM tijdens het jubileumconcert in de Grote Kerk in Den Bosch.**

## IN MEMORIAM PAUL VAN DIJK



**Op 17 april 2020 verloor het Rosmalens Mannenkoor een koorlid van het eerste uur.**

**Paul van Dijk is lid geweest vanaf de oprichting van het koor. Vanwege zijn werkzaamheden met vergaderingen op donderdagavond moest hij een paar jaar het koor verlaten maar zodra het weer mogelijk was werd hij weer een actief en zeer betrokken koorlid.**

Die betrokkenheid blijkt onder andere uit het feit dat Paul vanaf 1989 bijna onafgebroken gedurende 15 jaar deel uitmaakte van het bestuur van het Rosmalens Mannenkoor. Hij behartigde daarbij de taak van Public Relations en gaf leiding aan de Muziek Commissie. Vooral bij dit laatste lag zijn hart. De keuze van de liederen die op het repertoire kwamen en de kwaliteit van het zingen had zijn voortdurende aandacht.

Aan Paul hebben we ook onze tweede dirigent te danken. Dit was zijn vader Dijon van Dijk, die door Paul werd overgehaald ons koor uit de brand te helpen toen de eerste dirigent onverwachts afhaakte. Gedurende vijf jaar heeft Dijon van Dijk het Rosmalens Mannenkoor naar een hoger muzikaal niveau gebracht.

Paul heeft ook een grote inbreng gehad bij het tot stand komen van de notarieel vastgelegde Statuten en het daarbij behorende Huishoudelijk Reglement.

In 2007 ging Paul deel uitmaken van de Jubileum Commissie ter voorbereiding van ons 25 jarig jubileum. Mede aan Paul danken wij een onvergetelijke jubileumreis naar Rome met als hoogtepunt het zingen van een H. Mis in de Sint Pieter.

Vanwege zijn gezondheid heeft Paul op 16 februari 2020 zijn lidmaatschap van het koor moeten opzeggen. Het bestuur heeft daarop een procedure in gang gezet om Paul te benoemen tot erelid. De Algemene Ledenvergadering van het Rosmalens Mannenkoor heeft hiermee unaniem ingestemd en enkele dagen voor zijn overlijden is aan Paul de daarbij behorende oorkonde overhandigd. In Paul verliezen wij een prachtige tweede tenor en een echte koorvriend.

**Peter Hazelzet**  
**secretaris**

## IN MEMORIAM WIM VAN DER RIJT



**Ons koorlid Wim van der Rijt is op 9 april 2020 overleden. Hij werd 76 jaar.**

**Wim was vanaf december 1991 lid van het Rosmalens Mannenkoor. Hij was een man die in ons koor opviel door zijn stille rust, zijn bescheidenheid, zijn betrokkenheid en betrouwbaarheid.**

**Daar lag tegelijkertijd de kracht en verdienste van Wim. Als zanger bleek Wim ook voor zijn mede-zangers een steunpil: hij kende zijn partij in tekst en qua muziek altijd, waaraan collega's zich konden optrekken.**

De betrokkenheid van Wim van der Rijt bleek onder andere ook uit het feit dat hij in totaal 12 jaar bestuurslid was van ons koor. In februari 1995 werd hij in het bestuur gekozen, en was in dat jaar vicevoorzitter; aansluitend daarna was hij gedurende 5 jaar, tot 2001, secretaris in het bestuur. In februari 2004 werd

Wim weer in het bestuur gekozen, nu als voorzitter van de muziekcommissie. Deze functie vervulde hij met veel plezier tot februari 2010. Zijn muzikaliteit en brede kennis van koormuziek kwamen daarbij zeer goed van pas. In de tijd tussen beide bestuursperiodes was Wim al lid van de muziekcommissie.

Als voorzitter van de muziekcommissie was Wim de drijvende kracht achter de uitvoering van 2 bijzondere kerstconcerten. In 2003 het concert "In dulce Jubilo", waarin met kerstliederen in verschillende talen de vreugde van het kerstkind werd bezongen.

En in 2004 een uniek concert met de titel "O Kersnacht schoner dan de dagen", met Nederlandse liederen van middeleeuwse of oud-Nederlandse oorsprong. Hieraan ging een onderzoeksproject vooraf, waarin Wim met veel energie de teksten en muziek van de liederen boven water haalde en voorzag van juiste en begrijpelijke teksten.

De laatste jaren kreeg Wim steeds meer last van zijn ziekte, waardoor ook zijn gezichtsvermogen sterk achteruit ging. Vol bewondering en respect zagen wij hoe hij zich daarmee redde: hij paste de partituren gewoon aan aan zijn mogelijkheden, zodat hij toch kon blijven zingen en de repetities kon blijven volgen. Want stoppen was voor hem geen optie.

In Wim verloren wij een goede bas/bariton, een zeer betrokken zanger, een fijne man en een echte koorvriend. Met dankbaarheid en in een goede herinnering houden wij Wim in onze gedachten.

**Ad de Kort  
Voorzitter**



## **ANNIE TWIGT OVERLEDEN**

**Op 26 maart j.l. overleed onverwacht Annie Twigt, partner van onze medezanger Gerrit Schwarze.**

**Wij zullen de levenslustige, optimistische en ook zeer muzikale Annie, die zeer betrokken was bij ons koor, beslist niet vergeten.**

**Wij wensen Gerrit alle sterkte en moed om dit zware verlies te dragen.**

### **AGENDA ONDER VOORBEHOUD**

Vrijdag 18 december	Zingen in de Lambertuskerk bij de kerstwandeling "Op weg naar Kerst".
Zondagmiddag 20 december	Kerstconcert in de Lambertuskerk
Zaterdag 20 maart 2021	9e editie van ons jaarlijks korenfestival: "Koren op de Rosmolen"

**Voor definitieve agenda: zie onze website**

**Het koor is altijd geïnteresseerd in nieuwe zanglustige leden.**

**Woon vrijblijvend een repetitie bij en proef de sfeer in muzikaal en in sociaal (óók belangrijk!) opzicht.**

**Neem contact met ons op via [info@rosmalensmannenkoor.nl](mailto:info@rosmalensmannenkoor.nl) om met ons een afspraak te maken.**

**Kijk op onze website: [www.rosmalensmannenkoor.nl](http://www.rosmalensmannenkoor.nl) of op [facebook.com/rosmalensmannenkoor/](https://facebook.com/rosmalensmannenkoor/)**

**Deze nieuwsbrief mag u uiteraard doorsturen**

Redactie: Jim van Brakel